



Υπηρέτησα στο ΓΕΛ Ζεφυρίου, ως Καθηγητής Μαθηματικών τα δύο Σχολικά έτη 1987 – 1989. Διευθυντής του Λυκείου ήταν ο κ. Μοσχονάς Σπυρίδων, ο οποίος ήταν εκείνος που έθεσε στέρεες βάσεις για να εξελιχθεί το Λύκειο Ζεφυρίου σε πρότυπο Σχολείο.

Το επόμενο Σχολικό έτος διετέλεσα Διευθυντής στο 2^ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων. Στις επόμενες κρίσεις Διευθυντών, η πρώτη μου προτίμηση και επιθυμία, ήταν να επιλεγώ ως Διευθυντής στο ΓΕΛ Ζεφυρίου. Έτσι από το 1997 έως και το 2002 υπηρέτησα από τη θέση του Διευθυντή στο Λύκειο Ζεφυρίου.

Πραγματικά, μόνον ωραίες αναμνήσεις έχω από το Λύκειο Ζεφυρίου, γιατί είναι ένα Σχολείο με καταπληκτικούς μαθητές και εξαιρετικότατους Συναδέλφους, γεγονός που με έκανε, να φέρω και τα τέσσερα παιδιά μου, να φοιτήσουν στο Σχολείο αυτό και όπως απεδείχθη από τη μετέπειτα πορεία τους, η επιλογή μου αυτή ήταν σωστή.

Το χρονικό διάστημα που υπηρέτησα στο ΓΕΛ Ζεφυρίου, είναι και θα μείνει στην ψυχή μου, η καλύτερη ανάμνηση, γιατί εκτός των υπέροχων μαθητών σαν ποιότητα χαρακτήρα παιδιών, οι Συναδέλφοι του Σχολείου αυτού, είναι ότι καλύτερο υπάρχει στην Εκπαίδευση και ως επιστήμονες αλλά κυρίως ως άνθρωποι, που δίνουν επί σειρά ετών τον καλύτερο εαυτό τους για την εκπαίδευση των μαθητών.

Θέλω να πω ότι το ΓΕΛ Ζεφυρίου συνεχίζει να διατηρεί την ταυτότητα ενός πρότυπου Λυκείου, διαθέτοντας από το 2002 μέχρι και σήμερα ως Διευθυντή τον κ. Γιαννίκα Ευριπίδη, έναν πραγματικά ξεχωριστό άνθρωπο με βαθιά πίστη και αγάπη στην Πατρίδα και το λειτούργημα που επιτελούμε.

Ευχαριστώ όλους τους Συναδέλφους για την προσφορά τους στο έργο τους, για την επί χρόνια αγάπη τους στο πρόσωπό μου και την αληθινή φιλία τους που υπάρχει μέχρι σήμερα απέναντί μου.