



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Σπύρος Μοσχονάς γεννήθηκε στην Άσσο της Κεφαλονιάς το Νοέμβριο του 1936. Σε ηλικία οκτώ ετών η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Εκεί τελείωσε το Γυμνάσιο (εξατάξιο) Νέας Φιλαδέλφειας και στη συνέχεια αρίστευσε τόσο στη Θεολογική όσο και στη Φιλοσοφική Σχολή (στο τμήμα Κλασσικής Φιλολογίας) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι ακαδημαϊκές του αναζητήσεις συνεχίστηκαν με αριστείο σε Πτυχίο Διδασκαλείου Μέσης Εκπαίδευσης (διετούς φοίτησης) και απόκτηση δύο μεταπτυχιακών τίτλων «Master» στη Φιλοσοφία και διδακτορικό Diplome Etudes Approfondie (D.E.A.) από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου της Γαλλίας αντίστοιχα.

Ο κος Μοσχονάς υπηρέτησε στη Μέση Εκπαίδευση ως καθηγητής στη Σάμο, το Χαϊδάρι, τον Πειραιά και την Καισαριανή. Διετέλεσε ως υποδιευθυντής στην Πρότυπη Σχολή της Βαρβακείου για δέκα χρόνια (1971 – 1980). Ως Γυμνασιάρχης στη Νέα Κίο, τα Βάγια Θηβών, το Πέραμα του Πειραιά και το Ζεφύρι Αττικής. Τέλος, επελέγη ως Λυκειάρχης για το Λύκειο Ζεφυρίου για τέσσερα χρόνια (1986-1990).

Στην Ανώτατη Εκπαίδευση δίδαξε ως καθηγητής Φιλοσοφίας στη Γυμναστική Ακαδημία Αθηνών και το ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Αθηνών για οκτώ χρόνια (1976-1983 και 1991 – 1993)

Ακόμη, υπήρξε καθηγητής της Διδακτικής του μαθήματος της Φιλοσοφίας στο Π.Ε.Κ. Κηφισιάς, ως επιμορφωτής υπηρετούντων καθηγητών.

Ο κος Μοσχονάς είναι ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος της Ένωσης Καθηγητών και Διανοουμένων για την προαγωγή της Φιλοσοφίας στην Εκπαίδευση από το 1993 έως σήμερα. Επιμελείται ως διευθυντής του επίσημου οργάνου της ΕΚΔΕΦ περιοδικό «Φιλοσοφία και Παιδεία».

Υπήρξε μέλος των Φιλοσοφικών Εταιρειών: «Ελληνιστική Ανθρωπιστική Εταιρεία», «Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία», «Association Internationale des Professeurs de Philosophie» (Διεθνής Ένωσης Καθηγητών Φιλοσοφίας), «Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων» και «Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων».

Τέλος, ο κος Μοσχονάς είναι συγγραφέας δέκα φιλοσοφικών βιβλίων και περισσότερων των εκατό άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά.